



## «Επικοινωνία - Communication»

**Χαιρετισμός της Δρ. Βασιλικής Κούμα,  
Επιθεωρήτριας-Προϊσταμένης της  
ΚΕΑ  
για την έναρξη της σχολικής χρονιάς  
2019-2020**



Με ιδιαίτερη χαρά αναλαμβάνω τα καθήκοντα Προϊσταμένης της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Ηνωμένου Βασιλείου με συναίσθηση της πολύπλευρης και πολυδιάστατης σημασία της θέσης αυτής.

Με ευκαιρία την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από τη θέση αυτή θα εργαστώ για την πρόοδο του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου, που εσείς οι απόδημοι δημιουργήσατε στην προσπάθειά σας να επιβιώσετε σ' ένα περιβάλλον που διαφέρει γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά από την χώρα καταγωγής σας.

Στόχος των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων είναι η μεταλαμπάδεση του ελληνικού μας πολιτισμού στις νέες γενιές μέσα από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας μας και των παραδόσεων μας. Τα παροικιακά μας σχολεία είναι ο χώρος που τα παιδιά μας θα συναναστραφούν, θα συνδεθούν, θα κάνουν φίλιες, θα οργανωθούν σε ομάδες. Αυτός είναι ο τρόπος, το προζύμι που θα συνεχίσει την δική σας πορεία και προσπάθεια για ενίσχυση της φωνής και της δύναμης της παροικίας μας.

Ως πρεσβευτές του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου οφείλουμε να συνεργαστούμε με ζήλο, στοχεύοντας στη διατήρηση και ενδυνάμωση του θεσμού αυτού. Θα είμαι πάντα στη διάθεση σας για θέματα που αφορούν την παροικιακή μας εκπαίδευση και ευελπιστώ σύντομα να σας γνωρίσω όλους προσωπικά.

Με τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς για επιτυχία της νέας σχολικής χρονιάς.

Εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους.

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Χαιρετισμός της Επιθεωρήτριας- Προϊσταμένης της ΚΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά .....	1
Τελετές αγιασμού .....	2-3
Εργασίες παιδιών .....	4-6
Σελιδοδείκτης .....	7
Άγιος Δημήτριος.....	8
Ανακήρυξη Κυπριακής Ανεξαρτησίας .....	9
28η Οκτωβρίου 1940 .....	10
Δεν ξεχνώ .....	11
Ανακοινώσεις .....	12

### Στοιχεία επικοινωνίας:

22 Stuart Crescent,

London N22 5NN

Tel.: 020 8881 6982

Fax: 020 8365 8257

Email: kea@schools.ac.cy

Website: <http://kea.schools.ac.cy>



## Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Είναι μέρος της Ελληνορθόδοξης παράδοσης μας όταν ξεκινούμε κάτι νέο να ζητούμε την ευλογία του Θεού με αγιασμό.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς όλα τα Παροικιακά μας Σχολεία τέλεσαν αγιασμό και με τις ευλογίες τις εκκλησίας ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά. Ευχόμαστε σε όλους καλή αρχή! Ο καθένας μας ας εργαστεί με ζήλο και αγάπη για την πρόοδο των Παροικιακών Σχολείων.

Αγιασμό τέλεσαμε και στα Γραφεία της ΚΕΑ. Ευχαριστούμε θερμά τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαιού κ. Αθανάσιο για τις ευλογίες και συμβουλές του. Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων κ. Γιακουμή που μας τίμησε με την παρουσία του.

Ευχόμαστε όλοι να έχουμε υγεία και μεράκι για να συνεισφέρουμε στην πρόοδο και ενίσχυση της Παροικιακής Εκπαίδευσης.



## ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ



### Αγιασμός στα γραφεία της ΚΕΑ

Την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου, έγινε στα γραφεία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) η τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η τέλεση του αγιασμού έγινε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαιού κ. Αθανάσιο στην παρουσία του πάτερ Κωνσταντίνου και του κ. Παναγιώτη Γιακουμή, προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. Μετά το αγιασμό ανταλλάχθηκαν απόψεις για το ρόλο και την προσφορά των εκπαιδευτικών της ΚΕΑ στην Παροικιακή Εκπαίδευση.



## ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ



**Ε.Π.Σ  
Chingford**

**Ε.Π.Σ  
Άγιου Νικολάου  
Acton**



## Έναρξη της σχολικής χρονιάς και αγιασμός στα Παροικιακά μας Σχολεία



Παροικιακό σχολείο  
Ashmole



Παροικιακό σχολείο Southgate



Παροικιακό σχολείο Walker



Παροικιακό σχολείο Αποστόλου  
Βαρνάβα

# ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής  
Τρίτη—Πέμπτη



Τα ζώα της φάρμας

Όταν περπατώ στη φάρμα, βλέπω:



Τα κατοικίδια μου ζώα  
Δήμητρα Τράττου

Στο σπίτι μου έχω τρία ζώα.  
Έχω ένα σκύλο, ένα παπαγάλιο και ένα ψάρι.  
Τη σκυλίτσα μου την λένε Μπισκιτ, έρθει  
μπισκίτσα και είναι έντεκα χρονών.  
Στην Μπισκιτ αρέσει πολύ να πήγαινε  
για βόλτα έτσι εγώ, η αδελφή μου και η μαμά  
μου την παίρνουμε στο πάρκο. Τον παπαγάλο  
μου τον λένε ΤΟΤΟ. Ο ΤΟΤΟ είναι τεσσάρων  
χρονών και μου τον έδωσε η φίλη μου η Σοφία.  
Ο ΤΟΤΟ μιλά και συχνά λέει "Hello, Good Day",  
"Γεια σου καλό παιδί". Το ψαράκι μου είναι  
Χρυσόψαρο και μένει στη γυάλα που έχω στο  
δωμάτιό μου.



Καλωσόρισε Φθινόπωρο!



Άρχισε ψιλή βροχή!

# ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ



### Γράμμα σε ένα πρόσωπο που θαυμάζω

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

Γεια σου.

Με λένε Μιχάλη. Είμαι δέκα χρονών. Μένω στην Αγγλία, στο Νόριτζ. Έχω ένα αδελφό, τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι έξι χρονών.

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και έξι μποξ. Μένω στο σπίτι μου με τους γονείς μου. Μιλώ πολύ καλά Ελληνικά, Αγγλικά και λίγο Γαλλικά. Τα μάτια μου και τα μαλλιά μου είναι καστανά.

Από τον Μιχάλη Παπαδόπουλου

**Ε.Π.Σ. Great Yarmouth**

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2019-10-09

Αγαπημένε μου Χάρι Πότερ

Τι κάνεις; Εγώ είμαι καλά. Κάθε μέρα πηγαίνω βόλτα με την οικογένειά μου. Το μεσημέρι τρώω σε καφετέρια και το απόγευμα παίζω με τον αδελφό μου στο πάρκο. Το Σάββατο πηγαίνω για κολύμπι και μετά στο Ελληνικό Σχολείο.

Το καλοκαίρι πήγα στην Κύπρο. Γνώρισα παιδιά από την Αγγλία. Μιλάνε λίγο Ελληνικά. Έπαιξα και με τα ξαδέλφια μου. Ο πιο μεγάλος είναι ο Χρίστος. Είναι δέκα χρονών και μένει στο Λονδίνο. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Ο Χρίστος έχει έναν αδελφό και μια αδελφή.

Από τον Αντώνιο

### Hazelwood Homework Club



**Σοφία Μιχαηλίδης Ε΄**



**Αλάνα Λάμπρου Α+**

## Walker GCSE1 Ομαδική εργασία

**Άσκηση:** Μετάφρασε την πιο κάτω παράγραφο από τα ελληνικά στα αγγλικά.



Η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει κατά πόσο θα ήθελε να αποχωρήσει από την Ένωση. Στο τέλος, οι Έλληνες ψήφισαν να παραμείνουν ως κράτος-μέλος. Το 2016 οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έκαναν δημοψήφισμα, για να αποφασίσουν είτε την παραμονή τους είτε την απόσχιση τους από την Ένωση. Ψήφισαν να αποχωρήσουν. Στις 31 Οκτωβρίου, όλοι και όλες, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στα άλλα κράτη-μέλη, αναμένουν να δουν τι θα γίνει τελικά. Αν θα αποχωρήσει ή αν θα παραμείνει η Αγγλία και με ποιους όρους. Αν αποχωρήσει, θα είναι η πρώτη χώρα, η οποία θα πάρει τέτοια απόφαση.

### Γλωσσάριο:

καλούμαι – κλήθηκα = I am asked – I was asked, το δημοψήφισμα = referendum, παραμένω = to remain, αναμένω = to wait, ο όρος = condition, αποσχίζομαι = αποχωρώ = to leave (a union etc.)

### Μετάφραση:

Greece was the first member-state of the E.U. that was asked to decide whether they would want to leave the Union. In the end, the Greeks voted to remain as a member-state. In 2016 the citizens of the UK held a referendum so as to vote either to remain or to leave the Union. They voted to leave (it). On the 31<sup>st</sup> of October everybody in the UK as well as in the other member-states are waiting to see what is going to happen in the end. (They are waiting) whether the UK leaves (the Union), or whether is staying and under which conditions. If the UK decides to leave (it), it is going to be the first country which is taking such a decision.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ-ΘΗΚΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

### Θα χρειαστείτε:



### Εκτέλεση:

Σε ένα λευκό χαρτί σχεδιάστε ένα τετράγωνο (όχι ιδιαίτερα μεγάλο) χρησιμοποιώντας τον χάρακα. Χωρίστε το τετράγωνο σε τέσσερα ίσα τετράγωνα. Θα χρησιμοποιήσετε τρία τετράγωνα από τα τέσσερα, που σχηματίζουν το σχήμα L.

Με το χάρακά σας τραβήξτε μια διαγώνια γραμμή, σχηματίζοντας δύο τρίγωνα που εφάπτονται στο πρώτο τετράγωνο. Στη συνέχεια κόψτε το σχήμα (δηλαδή το πρώτο τετράγωνο μαζί με τα τρίγωνα που εφάπτονται στην πάνω και τη δεξιά πλευρά του) και έχετε έτοιμο το «καλούπι» του σελιδοδείκτη.

Βάλτε το χαρτί πάνω σε ένα κομμάτι χαρτόνι και κόψτε το περίγραμμα του σχήματος.

Κολλήστε στο τετράγωνο ένα κομμάτι από χαρτί διακόσμησης ή μια εικόνα από περιοδικό.

Διπλώστε τα δύο τρίγωνα ώστε το ένα να σκεπάσει το άλλο και την πάνω πλευρά του τετραγώνου. Κολλήστε μεταξύ τους μόνο τα δύο τρίγωνα και όχι τα τρίγωνα με το τετράγωνο. Έτσι θα έχετε δημιουργήσει μια θήκη όπου θα μπαίνει η σελίδα.

Μπορείτε να διακοσμήσετε με τον ίδιο τρόπο και το τρίγωνο που σκεπάζει την πάνω πλευρά του τετραγώνου, να του βάλετε μάτια, να του κολλήσετε αυτιά ή δόντια. Μπορείτε να διακοσμήσετε με τον ίδιο τρόπο και το τρίγωνο που σκεπάζει την πάνω πλευρά του τετραγώνου, να του βάλετε μάτια, να του κολλήσετε αυτιά ή δόντια.

(Πηγή:<https://images.template.net/wp-content/uploads/2016/03/29060213/Monster-Corner-Bookmark-Template.pdf>)

On a piece of card, draw a square. Don't make it too big. Divide the square to get 4 exactly the same size. You will only be using 3 squares that compose an L shape.

Using your ruler, draw a diagonal line across the uppermost square, from its top right corner to its bottom left corner.



Cut out your shape.

Fold one triangle inwards, so it covers the upper half of the square.



Apply glue to the underside (the side still facing up) of the second triangle, and fold it over onto the first triangle.

Add any decorations or illustrations you wish.



## 26 Οκτωβρίου τιμούμε τον Άγιο Δημήτριο

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε γύρω στο 280 – 284 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη. Είχε αριστοκρατική καταγωγή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του ρωμαϊκού στρατού. Χαρακτηριστικό είναι πως σε ηλικία μόλις 22 ετών κατείχε τον βαθμό του χιλίαρχου.



Γύρω στο 300 μ.Χ έγινε Χριστιανός με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί. Είχε αρνηθεί με την επιλογή του αυτή το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Το 303 μ.Χ, και ενώ ήταν αξιωματικός υπό την διοίκηση του Τετράρχη και έπειτα αυτοκράτορα Γαλερίου Μαξιμιανού φυλακίζεται στην Θεσσαλονίκη. Μαρτύρησε και πέθανε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 305 μ.Χ. ή το 306 μ.Χ.

### Πώς μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος

Στη φυλακή ήταν και ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστορας, ο οποίος θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον φοβερό μονομάχο της εποχής Λυαίο. Ο νεαρός χριστιανός πριν τη μονομαχία επισκέφθηκε τον Δημήτριο και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Άγιος Δημήτριος του έδωσε την ευχή του και το αποτέλεσμα ήταν ο Νέστορας να νικήσει το Λυαίο και να προκαλέσει την οργή του αυτοκράτορα. Διατάχθηκε τότε να θανατωθούν και οι δύο, Νέστορας και Δημήτριος.



Οι συγγραφείς εγκωμίων του Αγίου Δημητρίου αναφέρουν ότι το σώμα του Αγίου ετάφη στον τόπο του μαρτυρίου του. Ο τάφος ανέβλυζε μύρο, γι' αυτό του αποδόθηκε και ο χαρακτηρισμός του Μυροβλήτου.

Στις βυζαντινές εικόνες αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με καφέ άλογο (σε αντιδιαστολή του άσπρου αλόγου του Αγίου Γεωργίου) να πατά τον άπιστο Λυαίο. Ο Άγιος Δημήτριος τιμάται ως πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης.



## 1η Οκτωβρίου 1960 – Ανακήρυξη Κυπριακής Ανεξαρτησίας

Η 1η Οκτωβρίου 1960 καθιερώθηκε ως η ημέρα ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κύπρου μετά από την απελευθέρωση από την Αγγλική Αποικιοκρατία.



Η 1η Οκτωβρίου επελέγη ως ημέρα ανεξαρτησίας, μετά τη συμφωνία του πρώτου Προέδρου της Κύπρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' και του Αντιπροέδρου Φαζίλ Κιουτσούκ.

Στην πραγματικότητα η αποικιοκρατία στη Κύπρο έληξε την 16η Αυγούστου 1960, όταν ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ αποχώρησε από το νησί, παραδίδοντας την εξουσία σε τελετή στη Βουλή και με την υποστολή της Βρετανικής σημαίας από όλα τα δημόσια κτίρια.

Η ανεξαρτησία της Κύπρου και η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το αποτέλεσμα του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ που οδήγησε στις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ είχε ως στόχο την ένωση με την Ελλάδα, κάτι που δεν μπόρεσε να επιτευχθεί.



## 28η Οκτωβρίου 1940—Επέτειος του ΟΧΙ

28 Οκτωβρίου 1940: Το τηλεσίγραφο, το ΟΧΙ και η εισβολή

28 Οκτωβρίου 1940: ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας. Η Επέτειος του «Όχι» θυμίζει την άρνηση των Ελλήνων στις ιταλικές αξιώσεις. Είναι η ημέρα της επίδοσης του ιταλικού τηλεσιγράφου και της άρνησης του Ιωάννη Μεταξά, με αποτέλεσμα την «είσοδο» της χώρας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την έναρξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου πολέμου.



Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του στην Κηφισιά, τηλεσίγραφο. Απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική.

Η επέτειος του «Όχι» γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της Κατοχής. Στο κεντρικό κτίριο και στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός στις 28 Οκτωβρίου 1941. Στη δεύτερη επέτειο (28/10/1942), ο εορτασμός έγινε στην Πλατεία Συντάγματος.

Τον Οκτώβριο του 1944, η Ελλάδα ελευθερώθηκε, μετά από την ήττα των Γερμανών από τους συμμάχους. Έτσι, η ελληνική σημαία υψώθηκε και πάλι στην Ακρόπολη.

Τιμούμε τον ηρωισμό των Ελλήνων του 1940. Είναι η ιστορική στιγμή που η αντίσταση και ο ηρωισμός των Ελλήνων έγινε παράδειγμα για όλους.



## Σύσκληπος

Το χωριό Σύσκληπος βρίσκεται στους Νοτιοδυτικούς πρόποδες του Πενταδακτύλου και σε υψόμετρο ακριβώς κάτω από τον Κυπαρισσόβουνο.

Διοικητικά ανήκει στην επαρχία Κερύνειας αλλά οι κάτοικοι είχαν καθημερινή συγκοινωνία με τη Λευκωσία λόγω της μικρής απόστασης που τους χωρίζει (16 μίλια). Την Κερύνεια την επισκέπτονταν όταν είχαν να κάνουν πράξεις με το Διοικητήριο, το Κτηματολόγιο τα Δικαστήρια και άλλα Κυβερνητικά τμήματα.

Το χωριό κατοικείτο από Ελληνοκυπρίους που ανέρχονταν γύρω στους 400 και ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα κυριότερα προϊόντα που παρήγαγαν ήταν λάδι, ελιές, αμύγδαλα, χαρούπια

Η ονομασία του χωριού κατά μία εκδοχή προήλθε από τη λέξη Σύγκλητος, γιατί μια ομάδα Ρωμαίων Συγκλητικών ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη στο χωριό παίρνοντας και τα κτήματα της περιοχής.

Από τα παλιά χρόνια στο χωριό λειτουργούσε ελιόμυλος για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του αλλά και των κατοίκων των γύρω χωριών. Λίγα χρόνια πριν το 1974 κτίστηκε καινούργιος με σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να αντεπεξέρχεται καλύτερα στη μεγάλη παραγωγή που υπήρχε στο χωριό.

Γύρω από το χωριό υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικές τοποθεσίες όπως Μελάνδρνα γιατί από την περιοχή έβγαζαν τον κόννο (άργιλο) που χρησιμοποιούσαν στις στέγες των σπιτιών για να μην στάζουν. Δίπλα ήταν η Γομαρίστρα ένα πολύ μικρό μονοπάτι που μόλις χωρούσε το άλογο φορτωμένο να περάσει και από κάτω έχασκε ένας μεγάλος και κατακόρυφος γκρεμός. Επιστρέφοντας να το πάρει έπεσε και σκοτώθηκε. Άλλες τοποθεσίες είναι η Καρκατώνα, νερό του Βρε, Μακκοτού, Πλατεία, Στενόματα, Δράκοντες, Καυκάλες, Παμπαζιεράες και το Βυζακούμι.

Πάνω από την βρύση του χωριού και σε αρκετά ψηλό σημείο υπάρχει μια μεγάλη πέτρα και ονομαζόταν 'Πέτρα του Πισκόπου'. Εκεί κατά την παράδοση ανέβαιναν και κήρυτταν ο Επίσκοπος αλλά και Ντελάληδες που από εκεί ντελλάλιζαν τις διάφορες δημοπρασίες ή ανακοίνωναν τα σημαντικά γεγονότα.

## Sysklipos Village

Sysklipos is a village situated on the North West foothills of the Pendadaktylos mountain range. It administratively belongs to the province of Keryneia. However, its residents used to have close relations with Lefkosia due to the village's close proximity to the capital.

All of its residents—approximately 400 in number—were Greek-Cypriots and most of them dealt with agriculture and animal husbandry. Their major products were olives and olive oil, almonds and carobs.



## Δέματα Αγάπης για άπορα παιδιά στην Κύπρο Shoebox Campaign



Η Οργάνωση Νεολαίας Αποδήμων Κυπρίων - NEPOMAK Ηνωμένου Βασιλείου και φέτος, όπως και προηγούμενες χρονιές, οργανώνει σε συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) και τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ), συλλογή και αποστολή δεμάτων - shoebox campaign - σε άπορα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κύπρο.

Όπως και τα προηγούμενα έτη αναμένεται ότι η ανταπόκριση της παροικίας θα είναι συλλογική και ξεχωριστή.

Η συλλογή από τα σχολεία αναμένεται να γίνει το Σάββατο 16/11/19

Χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα που συνδιοργανώνει το Hellenic Hub με το Ελληνικό Κέντρο



CHILDREN'S CHRISTMAS EVENT

**CHRISTMAS SPARKLE, MUSIC FUN, STARS WITH GLITTER AND BAKING WITH LOVE!**

Dr Comet is coming from the future to take the children on a journey full of music, glitter and fun. Christmas biscuit and decoration making will follow.

SUNDAY 17 NOVEMBER, 2-4PM

THE HELLENIC CENTRE

16-18 Peddington Street, Marylebone, London, W1U 5AE

Telephone: 020 7487 8060 www.helleniccentre.org

Tickets for adults and children over three: £15. Family of four: £54. Adults admitted only if accompanying children.

Approved by The Hellenic Hub and The Hellenic Centre



Bookings: 020 7487 8060 or Eventbrite (scan the QR code to book today)

Αγαπητοί συνεργάτες, δασκάλες/ δάσκαλοι και διευθυντές/ διευθύντριες των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με χαρά μοιραζόμαστε μαζί σας το πρώτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Επικοινωνία-Communication, για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.

Το δελτίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) ([kea.schools.ac.cy](http://kea.schools.ac.cy)), κάθε διμηνία.

Στο παρόν τεύχος έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες και υλικό από τα σχολεία, τα οποία στάλθηκαν στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή μέχρι τις 10/10/2019.

Παρακαλείστε όπως στέλνετε υλικό από τα σχολεία σας προς δημοσίευση, μέχρι την 15<sup>η</sup> μέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής [kea@schools.ac.cy](mailto:kea@schools.ac.cy).

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.