

ΓΙΟΡΤΗ
ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Τούς τρεῖς μεγίστους φωστήρας τῆς
Τρισηλίου θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουμένην
ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας,
τούς μελιρρύτους ποταμούς τῆς σοφίας,
τούς τὴν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι
καταρδεύσαντας, Βασίλειον τὸν μέγαν, καὶ
τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ
Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλῶτταν χρυσορρήμονι,
πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί,
συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοὶ γάρ
τῇ Τριάδι, ὑπὲρ ὑμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν.





Ήλιος ειρήνης το βιβλίο

Ήλιος ειρήνης το βιβλίο
φως που γλυκαίνει την καρδιά
ζεστή χαρά για τον καθένα
δεύτερη μάνα στα παιδιά.

Βιβλίο ο ήλιος ουράνια φωτίζει
φωτίζει καρδιές μα και νου
στου αύριο τη μέρα για μας ξημερώνει
ειρήνη κι αγάπη παντού.

Τρανή φωτιά δίνει της γνώσης,
φίλος μεγάλος κι εκλεκτός,
στο δάκρυ και στο χαμογέλιο,
σύντροφος είν' αυτός πιστός.

Βιβλίο ο ήλιος ουράνια φωτίζει
φωτίζει καρδιές μα και νου
στου αύριο τη μέρα για μας ξημερώνει
ειρήνη κι αγάπη παντού

Διάπλατη πόρτα στα ουράνια
τόπους μας παίρνει ξωτικούς
και οι σελίδες του μας δείχνουν
τ' όνειρου κόσμους μυστικούς

Βιβλίο ο ήλιος ουράνια φωτίζει
φωτίζει καρδιές μα και νου
στου αύριο τη μέρα για μας ξημερώνει
ειρήνη κι αγάπη παντού



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ



30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ



Ο Μέγας Βασίλειος (329-379 μ.Χ.)



*« Όπως δεν τρώμε
βλαβερές κι επικίνδυνες
τροφές, έτσι δεν πρέπει
να διαβάζουμε
ακατάλληλα βιβλία,
που καταστρέφουν
την ψυχή».*

*« Άνθρωπος που
δε δέχεται συμβουλές,
είναι εχθρός
του εαυτού του».*

Μέγας Βασίλειος



Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

(329-390 μ.Χ.)





*«Να μιμείσαι το έργο
της σοφής μέλισσας,
που με πολλή σοφία
τρυγάει από κάθε άνθος
μόνον ό,τι είναι χρήσιμο.»*

*«Να τιμούμε τη μητέρα
μας. Ο καθένας έχει τη
δική του μητέρα. Όλοι
όμως έχουμε κοινή μητέρα
την Πατρίδα και αυτήν
πρέπει να τιμούμε
ιδιαίτερα».*

Γρηγόριος Θεολόγος

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(347-407 μ.Χ.)





*«Δεν έχει τόση αξία
το να γεννηθεί κανείς
από μεγάλους σε πλούτο
και σε αξίωμα,
όσο το να γίνει
ο ίδιος μεγάλος.»*

*«Το χρυσάφι δε βρέθηκε
για να δενόμαστε μ' αυτό
- εννοώντας τις χρυσές
αλυσίδες και τα κοσμήματα -
αλλά για να λύσουμε
τους δεμένους.»*

Ιωάννης Χρυσόστομος