

Γιορτή των γραμμάτων

Η σημερινή γιορτή δεν είναι απλά αφιερωμένη στην παιδεία, τα γράμματα και την πνευματική καλλιέργεια. Το περιεχόμενο της ημέρας αυτής είναι στενά συνδεδεμένο και σημασιοδοτείται από τις τρεις μορφές των Τριών Ιεραρχών: του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Τους Τρεις Ιεράρχες λοιπόν τιμά όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και τα σχολεία, οι δάσκαλοι και οι μαθητές, αφού η γιορτή τους θεωρείται η γιορτή των Γραμμάτων.

Πανηγυρίζουμε τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών που με το βαθύ φιλοσοφικό τους στοχασμό, τη μεγάλη και βαθιά πίστη τους, τη θερμή αγάπη τους στο Θεό και τον άνθρωπο, αναδείχθηκαν παιδαγωγοί και διδάσκαλοι, επιφανείς ρήτορες και συγγραφείς, πρότυπα φιλανθρωπίας και αρετής.

Παρόλο που ο καθένας τους έχει ξεχωριστή μέρα γιορτής, γιορτάζονται και οι τρεις μαζί στις 30 του Γενάρη γιατί και οι τρεις βοήθησαν στο συνταίριασμα της μεγάλης πνευματικής μας κληρονομιάς με το θείο δίδαγμα της αγάπης.

Γεννήθηκαν και οι τρεις τους τον 4^ο αιώνα μ.Χ. Οι γονείς τους, ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι, τους μετέδωσαν την αγάπη για τα γράμματα, τα βιβλία και τη μόρφωση.

Αφού έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του ο καθένας, πήγαν να σπουδάσουν στις πιο φημισμένες πόλεις της εποχής εκείνης όπως στην Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα και στην Αντιόχεια.

Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν μεγάλοι δάσκαλοι, σπουδαίοι συγγραφείς, φιλόσοφοι, θεολόγοι, μα πάνω απ' όλα ήταν εξαιρετικοί χαρακτήρες.

Δεν αρκέστηκαν ποτέ στα λόγια. Όλα όσα δίδασκαν, τα εφάρμοζαν οι ίδιοι πρώτα στη δική τους ζωή, που ήταν μια ασταμάτητη προσφορά αγάπης και φιλανθρωπίας. Έθρεψαν πεινασμένους, ντύσανε γυμνούς, θεράπευσαν αρρώστους και προστάτευσαν αδύναμους.

Ο Ιωάννης ονομάστηκε Χρυσόστομος γιατί κήρυξε στο λαό με σοφία και χάρη. Από το στόμα του έβγαιναν λόγια ωραία σαν χρυσάφι.

Ο Γρηγόριος ονομάστηκε Θεολόγος γιατί εκφώνησε τους περίφημους λόγους του για το Θεό και τα κηρύγματα του στερέωσαν την ορθόδοξη πίστη.

Ο Βασίλειος ονομάστηκε Μέγας γιατί πούλησε όλη την περιουσία του και ίδρυσε την περίφημη «Βασιλειάδα» που περιλάμβανε φτωχοκομεία, νοσοκομεία, λεπροκομεία, ορφανοτροφεία και σχολεία. Η καλοσύνη του Μεγάλου Βασιλείου έζησε στη μνήμη των ανθρώπων μέχρι σήμερα και τον περιμένουν κάθε πρωτοχρονιά να έρθει και να σκορπίσει τη χαρά στις καρδιές των παιδιών με τα πλούσια δώρα του.

Από το 12^ο αιώνα συνεορτάζονται στις 30 Ιανουαρίου ως τρεις μεγάλοι φωστήρες της οικουμένης και από το 1838 καθιερώνεται η γιορτή τους ως γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας.