

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή
Διασκευή του θεατρικού του Ευγένιου Τριβιζά "Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα"
Διασκευή: Μαρία Ομήρου Λιασή
Προτεινόμενο επίπεδο: Τάξη Ε΄ και πάνω

Οι μάγισσες που μισούσαν τα κάλαντα

Μουσική εισαγωγής

Αφηγητής 1: Ήταν κάποτε δύο μάγισσες που ζούσαν σ' ένα πύργο έξω από μια όμορφη πόλη. Τη μία τη λέγανε Φρικαντέλα και την άλλη Ζανζουέλα.

Αφηγητής 2: Η Φρικαντέλα και η Ζανζουέλα ήταν κακιές. Πολύ κακιές. Πάρα πολύ κακιές. Τόσο κακιές που μισούσαν αφάνταστα όλα τα καλά. Ακόμα και τις λέξεις που είχανε τις συλλαβές «καλά» κι αυτές τις μισούσανε.

Αφηγητής 3: Για να σας δώσω να καταλάβετε, οι μάγισσες αυτές δεν έτρωγαν ποτέ καλαμαράκια. Έτρωγαν μόνο... κακαμαράκια.

Αφηγητής 4: Και στο σπίτι τους δε είχανε ούτε καλάθια ούτε μπουκαλάκια. Είχανε μόνο κακάθια και μπουκακάκια...

Αφηγητής 5: Και δεν χόρευαν ποτέ καλαματιανό, χόρευαν μόνο κακαματιανό...

Αφηγητής 6: Και δεν έπιναν ποτέ πορτοκαλάδα με καλαμάκι. Έπιναν μόνο πορτοκακάδα με κακαμάκι...

Αφηγητής 7: Και, βέβαια, δεν τους άρεσαν καθόλου τα παραμύθια με καλό τέλος. Τους άρεσαν μόνο τα παραμύθια με κακό τέλος. Έτσι, έκοβαν τη σελίδα που έλεγε «και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» και στη θέση της έβαζαν μια σελίδα που έλεγε «και ζήσανε αυτοί κακά κι εμείς χειρότερα».

Αφηγητής 6: Αλλά πιο πολύ απ' όλα μισούσαν τα κάλαντα. Μάλιστα! Δεν ήθελαν να ακούνε καθόλου κάλαντα. Ήθελαν να ακούνε μόνο κάκαντα.

Αφηγητής 8: Μια μέρα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, η Φρικαντέλα και η Ζανζουέλα ζύμωναν κουλουράκια με μαγική μαγιά, που όποιος τα έτρωγε μεταμορφωνόταν σε γαλοπούλα! Κι ήταν δύσκολη περίοδος για γαλοπούλες! Ξαφνικά άκουσαν χαρούμενες φωνές. Ήταν τα παιδιά της γειτονιάς που χτυπούσαν τα τριγωνάκια τους και τραγουδούσαν τα κάλαντα.

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή
Διασκευή του θεατρικού του Ευγένιου Τριβιζά "Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα"
Διασκευή: Μαρία Ομήρου Λιασή
Προτεινόμενο επίπεδο: Τάξη Ε΄ και πάνω

ΣΚΗΝΗ 1

Μουσική εισαγωγής

Μάγισσες: Με τα δυο χεράκια πλάθω κουλουράκια ο φούρνος να τα ψήσει το σπίτι να βρωμίσει....

Μουσική Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

Παιδιά (Α΄ τάξης): Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
ψηλή μου δενδρολιβανιά.
Κι αρχή - κι αρχή καλός μας χρόνος
εκκλησιά - εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος.

Φρικαντέλα: Σταματήστε, παλιοδόπαιδα! Σταματήστε να τραγουδάτε
αλλιώς θα το μετανιώσετε πικρά!

Ζανζουέλα: Τι να κάνουμε άραγε για να τα τιμωρήσουμε
και δακρυσμένα να τ'αφήσουμε;!

Φρικαντέλα: Το βρήκα! Θα τα μεταμορφώσω αμέσως σε γατιά! Χόκους
πόκους!

Παιδιά: Νιάου νιάου νιαού
νιαου νιαου νιαου! (Με τη μελωδία των καλάντων)

Ζανζουέλα: Μπα σε κακό μας! Θα πάρουν το μυαλό μας!
Κατσικάκια θα τα κάνω μήπως λέω και ησυχάσω!

Παιδιά: Μπε μπε μπε...

Ζανζουέλα: Αααα!!...Μήπως να τα μεταμορφώσω σε παπιά, που ναι
παράφωνα μπας και το κλείσουν πια; Πάκους πατάκους!

Παιδιά: Παπάπαπα και πιπιπι

Φρικαντέλα: Βρε τα σκασμένα! Σε ό,τι και να τα μεταμορφώσουμε
συνεχίζουν να λένε τα (έκφραση αηδίας) κάλαντα!

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή
Διασκευή του θεατρικού του Ευγένιου Τριβιζά "Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα"
Διασκευή: Μαρία Ομήρου Λιασή
Προτεινόμενο επίπεδο: Τάξη Ε΄ και πάνω

Ζανζουέλα: Σκέφτηκα κάτι τρομερό, νομίζω είναι ιδανικό!
Άφωνα θα τα αφήσω και το πρόβλημα θα λύσω!

Αφηγητής 9: Το είπε και το 'κανε η Ζανζουέλα! Κούνησε κυματιστά το μαγικό ραβδί της και τους έκλεψε τις φωνές. Τις έκλεψε και τις φυλάκισε σε μαγικά μπαλόνια. Τις φωνές των κοριτσιών τις έβαλε σε ροζ μπαλόνια και των αγοριών σε γαλάζια.

ΣΚΗΝΗ 2

Μουσική: Αέρας στο κάστρο

Αφηγητής 10: Σαν βράδιασε, τα μεγαλύτερα αδέρφια των παιδιών που έχασαν τις φωνές τους πήγανε στο πέτρινο κάστρο, για να βρουν τα μπαλόνια με τις κλεμμένες φωνές.

Το κάστρο αυτό όμως ήταν στοιχειωμένο...

Η πύλη όμως ήταν κλειδωμένη και τα παράθυρα κλειστά. Μόνο ένα μικρό παράθυρο στον πιο ψηλό πύργο του κάστρου φαινόταν ανοικτό.

Παιδί 1: Ας σπρώξουμε με δύναμη τη σιδερένια πύλη του κάστρου.

Παιδί 2: Άδικος κόπος! Έχω μετρήσει 88 σύρτες!

Παιδί 3: Μην απογοητεύεστε. Θα βρούμε λύση...

Παιδί 4: Κάποιος πρέπει να σκαρφαλώσει μέχρι το μικρό εκείνο παραθυράκι, να μπει στο κάστρο και να ανοίξει την πύλη για να μπούμε όλοι μέσα.

Παιδί 5: Εγώ είμαι εδώ! Είμαι άσσος στο σκαρφάλωμα.. Θα μπω στο κάστρο και θα τραβήξω και τους 88 σύρτες!

Μουσική: Σεβαστιανός

Αφηγητής 11: Ο Σεβαστιανός τα κατάφερε! Άνοιξε, και όλα τα παιδιά μπήκαν στο κάστρο. Τώρα όμως άρχιζαν τα δύσκολα! Πού θα έβρισκαν τα μπαλόνια και πώς θα κατάφερναν να τα πάρουν χωρίς να το πάρουν είδηση οι μάγισσες;

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή
Διασκευή του θεατρικού του Ευγένιου Τριβιζά "Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα"
Διασκευή: Μαρία Ομήρου Λιασή
Προτεινόμενο επίπεδο: Τάξη Ε΄ και πάνω

ΣΚΗΝΗ 3

Παιδί 6: Η τραπεζαρία του κάστρου!

Παιδί 2: Προσοχή! Όσο κι αν πεινάτε μη δοκιμάσετε ούτε ένα από αυτά τα φαγητά!

Παιδί 1: Όποιος φάει από αυτή τη νυχτεριδόσουπα, βγάζει φτερά νυχτερίδας.

Παιδί 7: Κι όποιος φάει σπαγγέτι από ουρές αρουραίων, βγάζει ροζ ουρά και περνά την υπόλοιπή του ζωή κινδυνεύοντας να τον αρπάξει καμιά γάτα..

Παιδί 4: Εδώ κοιτάξτε! Αυτοί πρέπει να είναι οι μαγικοί καθρέφτες! Όλοι στο χωριό έχουν μια ιστορία να πουν γι' αυτούς!

Παιδί 8: Προσοχή! Μην κοιταχτείτε στο σκοτεινό καθρέφτη με την ασημένια κορνίζα! Έχω ακούσει πως όποιος κοιταχτεί σ' αυτόν γίνεται πέτρα... κι η μάγισσα τον κάνει σκόνη και τον πουλά σε κτίστες!

Παιδί 5: Θεέ μου! Φαίνομαι λες και είμαι 70 χρονών! Ίδιος ο παππούς μου! Λεβεντόγερος όμως ε; Δε νομίζετε;

Παιδί 9 : Συγκεντρωθείτε!! Τα μπαλόνια δεν είναι εδώ. Φοβάμαι ότι οι μάγισσες τα φυλάνε στην κρεβατοκάμαρά τους! Μείνετε εδώ. Εγώ και ο Κορνήλιος θα πάμε μόνο. Ησυχία οι υπόλοιποι!

Παιδί 9: Εδώ είναι!!! Πάρε προσεκτικά το μαγικό ραβδί της κι ύστερα σπάσε τα μπαλόνια!!!

Παιδί 10: Με τι να τα σπάσουμε;

Παιδί 9: Πήρα δύο αγκάθια σκαντζόχοιρου απ' την κουζίνα. Πάρε ένα!

(Σπάνε τα μπαλόνια. Οι μάγισσες ξυπνούν.)

Φρικαντέλα: Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ παλιόπαιδα; Τι θέλετε;

Παιδί 10 : Να σας τα ψάλλουμε!

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή
Διασκευή του θεατρικού του Ευγένιου Τριβιζά "Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα"
Διασκευή: Μαρία Ομήρου Λιασή
Προτεινόμενο επίπεδο: Τάξη Ε΄ και πάνω

Ζανζουέλα: Τι να μας ψάλλετε δηλαδή;

Παιδί 9 & 10 : Τα κάλαντα!

Φρικαντέλα: Φύγετε αμέσως γιατί θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σας κάνω γουρούνια!

Παιδί 9 : Δεν μπορείς! Τα μαγικά ραβδιά σας τα έχουμε εμείς και θα σας τα δώσουμε μόνο αν κάτσετε φρόνιμα κι ακούσετε τα κάλαντα!
...Ελάτε παιδιά!

Μάγισσες: Εντάξει... (Με δυσαρέσκεια ...)

Παιδιά: **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑ**
Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη θεία γέννησιν να πω στ'αρχοντικό σας.

Ζανζουέλα: Ωραία μας τα είπατε, μα πάρτε τώρα δρόμο
γιατί τα νεύρα μου θαρρώ τα 'χετε δέσει κόμπο!!

Παιδί 7: Όχι ακόμα, κάνε υπομονή! Θα σου πούμε τώρα τα κάλαντα όπως τα λένε στην Κύπρο.

Παιδί 6: Εκεί τα τραγουδάνε όπως τα λέγανε στα παλιά χρόνια στα χωριά.

Ζανζουέλα: Ας είναι...

Παιδιά: **ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ**
Καλήν εσπέραν θα σας πω τζι αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θεία γέννησιν να πω στ'αρχοντικό σας.
Γεννιέται μες το σπήλαιον, στην φάτνη των αλόγων,
ο Βασιλεύς των ουρανών τζιαι ποιητής των όλων.

Παιδί 9: Ορίστε, τώρα μπορείτε να πάρετε το ραβδί σας!

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή
Διασκευή του θεατρικού του Ευγένιου Τριβιζά "Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα"
Διασκευή: Μαρία Ομήρου Λιασή
Προτεινόμενο επίπεδο: Τάξη Ε΄ και πάνω

Φρικαντέλα: Όχι, δεν το θέλω! Δε το θέλω καθόλου, καθόλου δεν το θέλω!

Παιδί 3: Δε θέλεις το ραβδί σου; Και πώς θα κάνεις μαγικά τώρα;

Φρικαντέλα: Θα πάρουμε καινούρια ραβδιά που θα κάνουν μόνο καλά μάγια!

Ζανζουέλα: Συμφωνώ κι εγώ!!

Παιδιά μου θα ερχόσαστε καθέ χρονιά εδώ πέρα,
τα κάλαντα να ψέλνεται και να περνάμε ωραία;

Αφηγητής 1: Έτσι κι έγινε. Από τότε οι μάγισσες άλλαξαν και άρχισαν να τους αρέσουν όχι μόνο τα κάλαντα, αλλά και όλα τα καλά πράγματα.

Αφηγητής 2: Πέταξαν όλα τα κακάθια και στη θέση τους έβαλαν καλάθια.

Αφηγητής 3: Και πέταξαν όλα τα μπουκακάκια τους και στη θέση τους έβαλαν μπουκαλάκια.

Αφηγητής 4: Και σαν να μην έφταναν αυτά, κάθε πρωί δεν πίνουν ένα φλιτζάνι ζεστό κακάο. Πίνουν ένα φλιτζάνι αχνιστό καλάο.

Αφηγητής 5: Και όταν φτάνουν με το καλό οι παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όλα τα παιδιά τους λένε τα κάλαντα!

Αφηγητής 7: Κι αφού τα μάγια λύθηκαν, ας ακούσουμε τα παιδιά που πήραν πίσω τις φωνούλες τους να μας λένε ευχές για τα Χριστούγεννα.

(Παιδιά της Α' τάξης λένε ευχές για τα Χριστούγεννα.)

Αφηγητής

Στις μάγισσες δεν αρέσουν πια μόνο τα κάλαντα αλλά και όλα τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Έμαθαν να τα τραγουδάνε κιόλας! Γι' αυτό μαζί με όλα τα παιδιά θα τραγουδήσουν τα τραγούδια «Ο μικρός τυμπανιστής» και «Πρωτοχρονιά πρωτομηνιά»

ΤΕΛΟΣ