

# Συνάντηση με τους ήρωες του '21

Αγαπημένα μου παιδιά,

Των Αθανάτων το κρασί το Βρίσκουν πάντα εκείνα που θέλουν  
να γίνουν αδάνατα στη μνήμη των ανδρώπων και το πίνουν.

Και γίνονται αδάνατοι. Ήρωες ή άγιοι. Εμείς οι υπόλοιποι θυμόμαστε,  
τιμούμε, γιορτάζουμε πανηγυρίζουμε την αδανασία τους.

Πόσες φορές τους συναντήσαμε! Πόσες φορές δακρύσαμε...

Τιμή μας για κάθε συνάντηση...

Πρόσωπα: Χριστιάνα (μαθήτρια Δ. Σχολείου, 10 χρονών)  
Κολοκοτρώνης, Ρήγας Φεραίος, Μακρυγιάννης, Μια-  
ούλης, Μαντώ Μαυρογένους, Γυναίκες του Ζαλόγγου  
Χορός: ομάδα παιδών

(Ακούγεται η φωνή της μητέρας):

**Μητ.:** Χριστιάνα παιδί μου, ετοιμάσου για ύπνο. Αύριο  
είναι μεγάλη μέρα. Θα γιορτάσεις στο σχολείο σας την  
επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πρέπει να είσαι έκει ώραστη.  
**Χρ.:** Ναι, μητέρα. Αύριο θα τραγουδήσουμε, θ' απαγ-  
γείλουμε ποιήματα, θα ζωγραφίσουμε ήρωες του '21.  
Τον Κολοκοτρώνη, το Μακρυγιάννη, τη Μπουμπουλίνα,  
τους Καραϊτσαραίους, τον Υψηλάντη, τον Παπαφλέσ-  
σα, τον Καραϊσκάκη και τόσους άλλους. Αύριο θα ζω-  
ντανέψουμε στις καρδιές μας μια ολόκληρη εποχή.  
**Μ.:** (ακούγεται η φωνή της) Καληνύχτα παιδί μου, όνει-  
ρα καλά,

**Χρ.:** Καληνύχτα μητέρα. (Ξαπλώνει να κοιμηθεί).  
Τον ύπνο της Χριστιάνας διακόπτουν κάποιες μορφές  
ανθρώπων που μπαίνουν απρόσκλητα! Έρχονται κοντά.  
**Χρ.:** (Σηκώνεται ξαφνιασμένη). Ποιοι είσαστε σεις;  
**Χορός:** (Παίρνει τη θέση του). Είμαστε Έλληνες. Είμα-  
στε Έλληνες από χρόνια μακρινά μα τιμημένα.  
**Κολοκ.:** Γεια σου, παιδί μου. Εγώ είμαι ο Γέρος του Μω-

σα με τον πόθο της Λευτεριάς και της δικιοσύνης. Η ψυ-  
χή μου προτίμησε το ντουφεκίδι και τον κίντυνο παρά το  
σκύψιμο και την καταφρόνια.

Μα, έχω ακόμα έγνοια την Ελλάδα. Πες μας, τι κάνετε  
δω κάτου σ' αυτό το ελληνικό ακροκάντουνο, την Κύ-  
προ;

**Χρ.:** Αγωνιζόμαστε παππού Θοδωρή, με τον τρόπο μας.  
Αύριο θα κάνουμε γιορτή για σας!

**Κολοκ.:** Με ποιο τρόπο μωρή κοπελιά αγωνίζεστε; Με  
χαρές και πανηγύρια θαρρείς κερδίζεται το δίκαιο; Η  
Λευτεριά θέλει Αρετή και Τόλμη κατά πώς λέει κι ο ποι-  
ητής ο Κάλβος.

**Χορός:** Θέλει Αρετή και Τόλμη η Λευτεριά!

**Κολοκ.:** Θέλει ιδρώτα και μόχθο και στέρησες και αίμα  
και πόνο και δάκρυα κι αγάπη περισσότερη μαθέσει!

**Μαντώ:** Μη αποπαίρνεις Γέρο το παιδί! Χρειάζεται πρώ-  
τα να μάθουν ν' αγαπούν αυτό που λέγεται πατρίδα  
και να εκτιμούν τες πατρίδες όλων των άλλων. (Ιγρίζει  
στη Χριστιάνα). Εγώ είμαι η Μαντώ Μαυρογένους. Τα  
'δωσα όλα, όλα για την πατρίδα!

**Μακρυγ.:** (Πλησάζει) Χρειάζεται κιόλα να ξέρετε παιδιά  
μου πως ο καθείς αγαπάει τη ρίζα που τον έθρεψε. Κά-  
θε κατσίκι αγαπάει την πλαγιά του και κάθε βοσκός τ'  
αρνί του. Και κάθε φτωχός θέλει τις πέτρες στην αυλή  
του. Εγώ είμαι ο Μακρυγιάννης που 'μαθα γράμματα

σαν γέρασα, για να σας πω το ήμαρτον και τους καημούς της φυλής μας.

**Χρ.:** Μα μεις, δεν έχουμε όπλα και στρατιές, μήτε τώρα πια παλεύει κανείς με την παληκαροσύνη. Νικούν αυτοί που έχουν χρήματα και όπλα και υψηλή τεχνολογία και αναρίθμητο στρατό.

**Ρ.Φ.:** Μα για ποια νίκη λες παιδί μου; Δε λευτερώνεται κανείς αλλιθινά, αν δε λευτερώσει πρώτα την ψυχή του.

**Μιαούλης:** Όχι, μωρέ Ρήγα, τρώγοντας έρχεται η όρεξη! (Θυμωμένα) Πολέμα συ και θα βρεις την αλήθεια σαν την κυνηγάς με πόθο! Ορσάτε Έλληνες μπρος, να φάμε την Τουρκιά και μη φοβάστε! Η θάρρητα φέρνει τη νίκη!

**Ρ.Φ.:** Ε, ε, καπετάν Μιαούλη, σέβομαι το μπαρούτοκαπνισμένο σου όνομα και τον Αγώνα σου στις θάλασσες, μα χρειάζεται να ξέρει κα-

νείς για τι πράμα παλεύει! Και να 'χει και σύνεση...

**Κολοκ.:** Μπρέ Έλληνες! Και νεκροί ωρέ μαλλώνετε; Όλα μαζί: και τα γράμματα και το Θεό και την ελπίδα! Να πιστέψουμε πως μπορούμε! Η μήπως είναι δύσκολο να μαστε λεβέντες και περήφανοι;

**Μακρ.:** Πρέπει να φύγουμε από το ΕΓΩ, να πάμε στο ΕΜΕΙΣ!

**Χορός:** Να φύγετε από το εγώ, να πάτε στο ΕΜΕΙΣ!

**Μακρ.:** Μονάχα έτσι θα δούμε άσπρη μέρα κι ο κάθε Έλληνας κι ο κάθε άνθρωπος στη γη.

**Ρ.Φ.** Κιόλα πρέπει να μάθετε πιθαμή με πιθαμή τον τόπο σας και ν' αγαπήσετε την Ιστορία μας και τον εαυτό σας για να ζητήσετε τα δίκαια σας!

**Γυναίκες:** Εμείς είμαστε οι Γυναίκες του '21. Δώσαμε παιδιά στον Αγώνα, δώσαμε αίμα, πέσαμε από το Ζάλογγο γιατί δεν την μπορούσαμε την απίμωση και τη σκλαβιά.

## Η ΔΙΔΘΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ



**Μαντώ:** Σκλάβος είν' ο άνθρωπος που χάνει τον εαυτό του. Να το θυμάστε αυτό εσείς οι νέες γενιές.

**Χρ.:** Έχετε δίκαιο όλοι σας! Πρέπει να γνωρίσουμε την Ιστορία και την Παράδοσή μας για να μάθουμε να σεβόμαστε την Ιστορία και την ύπαρξη των άλλων λαών. Πρέπει να ζητούμε το δίκιο μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά.

**Χορός:** Χωρίς ανάστημα, κανένας δε σε βλέπει!

Έχουν μεγάλη αξία οι πέτρες της αυλής μας.

**Μιαούλης:** Κι ακόμα κάτι! Ας υποστηρίζουμε το δίκιο όπου το βρούμε και τους αδύνατους που το αποζητούν και τους όλους λαούς που το διεκδικούν ή το τιμούν. Όχι να κλείνουμε την πόρτα στον αδύνατο και τον κατατρεγμένο!

**Χορός:** «Οι ξένοι μας και οι ικέτες είναι ιεροί»...

**Κολοκ.:** Μαζωχτείτε κοντά... Έχουμε κάτι να πούμε στους κατοχικούς στρατούς.

**Όλοι οι ήρωες:** Είμαστε δω κι εσείς πρέπει να φύγετε! Όπως έκαναν χιλιάδες χρόνια οι ξένοι που δε ρίζωσαν Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες, Ρωμαίοι, Φράγκοι, Ενετοί, Τούρκοι, Άγγλοι, Τούρκοι...

Και θα φύγετε! Γιατί «η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρετε και να φύγετε!»

**Χρ.:** Σας υποσχόμαστε ήρωες πως θ' αγαπούμε τον τόπο μας, θα γνωρίσουμε την ταυτότητά μας, θ' αγωνιστούμε.

**Χορός:** Ορκιζόμαστε πως θ' αγωνιστούμε! Και θα «μεθύσουμε με τ' αθάνατο κρασί του εικοσιένα!»

**Χρ.:** Στην υγειά σου γενιά του '21. Γεια σας αθάνατοι θνητοί

**Ήρωες:** Καλή Λευτεριά στην Κύπρο μας!

**Χορός:** Λευτεριά και Ειρήνη σ' όλο τον κόσμο!