

Γ' ΟΜΑΔΑ – Α', Α' προχωρημένη και Β' τάξη

Φωτεινή Κωστή, Αμαλία Λοϊζίδου, Μαρία Ομήρου, Χριστίνα Προδρόμου, Μαρία Σ. Χαραλάμπους

Στόχοι:

1. Να εντοπίζουν την Κύπρο στο χάρτη της Ευρώπης.
2. Να εντοπίζουν και τοποθετούν τις πόλεις και τις οροσειρές στο χάρτη της Κύπρου.
3. Να εντοπίζουν το χωριό / πόλη καταγωγής των γονιών τους (παππού, γιαγιάς).
4. Να αναφέρουν βασικές πληροφορίες για την εισβολή και κατοχή.
5. Να κατακτήσουν βασικό λεξιλόγιο σχετικό με το «Δεν ξεχνώ».

Λεξιλόγιο: Κύπρος, νησί, πόλη, χωριό, βουνά (Πενταδάχτυλος και Τρόδος), θάλασσα, κατεχόμενος(η), ελεύθερος(η), πρόσφυγας, εισβολή, κατοχή, ονόματα πόλεων / χωριών

Δραστηριότητες

Προεργασία στο σπίτι: Τα παιδιά κάνουν έρευνα για να βρουν πληροφορίες σχετικές με τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς τους (πατέρα, μητέρα, παππού, γιαγιάς). Φέρνουν στο μάθημα φωτογραφίες για συζήτηση και επεξεργασία.

1. Παρουσίαση της σημαίας της Κύπρου και συζήτηση για το τι παρουσιάζει και ποια είναι τα χρώματά της.
2. Παρουσίαση του χάρτη της Μεσογείου για εντοπισμό της Κύπρου.
3. Παρουσίαση του χάρτη της Κύπρου για εντοπισμό των πόλεων και των οροσειρών .
4. Παρουσίαση power point και συζήτηση για τις ελεύθερες και κατεχόμενες πόλεις.
5. Παρουσίαση φωτογραφιών των παιδιών στην τάξη και εντοπισμός της πόλης/ χωριού καταγωγής τους στον χάρτη.
6. Εξάσκηση προφορικού και γραπτού λόγου:
 - Με λένε...
 - Είμαι από
 - Το χωριό/ Η πόλη του πατέρα μου είναι
 - Το χωριό/Η πόλη της μητέρας μου είναι
 - Το χωριό/ Η πόλη του παππού μου είναι
 - Το χωριό/ Η πόλη της γιαγιάς μου είναι.....
7. Συμπλήρωση εργασιών σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες για εφαρμογή και επανάληψη της ύλης και του λεξιλογίου.
8. Επιλογή ποιημάτων και τραγουδιών ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών για διδασκαλία.

Παιδικά Τραγούδια

1. Καράβι Καραβάκι

Καράβι καραβάκι (τρις) πού πας γιαλό-γιαλό,
τραλαλαλα, τραλαλαλα, πού πας γιαλό-γιαλό; (δισ)
Σταμάτησε λιγάκι (τρις) δυο λόγια να σου πω,
τραλαλαλα, τραλαλαλα, δυο λόγια να σου πω. (δισ)

Αν πας για το Βαρώσι (τρις) που τόσο λαχταρώ
τραλαλαλα, τραλαλαλα, που τόσο λαχταρώ (δισ)
χαιρέτα το και πες του (τρις) ποτέ δεν το ξεχνώ,
τραλαλαλα, τραλαλαλα, ποτέ δεν το ξεχνώ. (δισ)

Μα αν πας για της Κερύνειας (τρις) τον όμορφο γιαλό,
τραλαλαλα, τραλαλαλα, τον όμορφο γιαλό, (δισ)
πανάκι θε να γίνω (τρις) μαζί σου για να 'ρθω,
τραλαλαλα, τραλαλαλα, μαζί σου για να 'ρθω. (δισ)

2. Κύπρος μου όμορφο νησάκι

Κύπρος μου όμορφο νησάκι
της Μεσογείου εσύ ανθός,
σ' έχουν σκλαβώσει μα εσύ στέκεις
και περιμένεις να έρθει φως.
Κύπρος-Κύπρος πατρίδα μου γλυκιά
είσαι εσύ για μένα ελπίδα και χαρά.
Κύπρος-Κύπρος πατρίδα μου γλυκιά
είσαι εσύ για μένα ελπίδα και χαρά.